



Bij de zondag

Leven met vallen en opstaan, dat zou je de rode draad kunnen noemen in deze viering van Schrift en Tafel op zondag Laetare, Klein Pasen. Opnieuw een beeld uit de tuin: Jezus die zichzelf vergelijkt met graan dat in de aarde valt - moet vallen - om vrucht te dragen. Een levensles voor ons allemaal.

Vallen vormt de kern van geloven. Geloven als valproces: mijn onzekerheid laten vallen in de hoop, mijn kennen in het onbekende, mijn zoeken in de verrassing. Geloven als gevallen twijfel. Zelfs 'van je geloof vallen' kan heilzaam zijn. 'Ik viel van mijn geloof, om er dieper in te vallen'

(ds. Stephan de Jong)

Wijziging aanvangstijd van de kerkdienst gedurende de zomertijd

Mogelijk hebt u het al eerder gelezen in bij-Een, in het kerkenraadsverslag van vorig jaar oktober, of hebt u er in de wandelgangen over gehoord. Mogelijk zijn er ook gemeenteleden die het gemist hebben. Nu het bijna zo ver is, bij deze een officiële berichtgeving wat betreft de wijziging van de aanvangstijd van de kerkdienst gedurende de zomertijd. Tijdens de gemeenteavond in mei vorig jaar is gesproken over het voorstel de aanvangstijd van de kerkdienst gedurende het gehele jaar op 10 uur te stellen. Dit met als reden dat met name bij bijzondere diensten, sommige medewerkers zeker een uur (of langer) voor de aanvangstijd aanwezig zijn en half tien dan wel erg vroeg is. Er bleken ongeveer even veel voor- als tegenstanders te zijn. Afgesproken werd dat hierover binnen de kerkenraad een besluit zou worden genomen. Dit is gebeurd tijdens de vergadering op 8 oktober. Hoewel ook binnen de kerkenraad de meningen verdeeld waren, kon gezien de argumentatie iedereen zich er toch in vinden om naar 10 uur te gaan.

Dit betekent dat de aanvangstijd van de kerkdienst met het ingaan van de zomertijd op 30 maart niet verschuift, maar op 10 uur blijft.

Namens de kerkenraad,
Martha van der Zwaag

Agenda

Vrijdag 28 maart - 19.00 weeksluiting
Zantingehof

Zondag 30 maart - na de dienst:
koffie-ontmoeting wijk 5

Vrijdag 4 april - 19.00 uur Matthäus
Passion Zwolle (B&O)

Elke vrijdag – 10.00 uur - Stamtafel

Collecten

1^e collecte: Anak/Anak (zie toelichting
in de linker kolom)

2^e collecte: Kerk

3^e collecte: Beheer kerkelijke
gebouwen

QR-codes collecten



1e collecte



2e collecte



3e collecte

Liturgie

30 maart 2025 – **10.00** uur Ds. Betty
Gras (4e zondag 40-dagentijd - Schrift
en Tafel)

Organist: Harry Bosma

Liederen en schriftlezing

Aanvangslied: NLB 107: 1, 2 - 3

Moment voor jong en oud

Zingen: NLB 995: 1, 2

Schriftlezing: Johannes 12: 20 - 27

Luisteren: De Weg - Stef Bos

Overdenking

Zingen: NLB 625: 1, 3

Gedachtenis Jackie Zuidema-Dekker

Voorbede en collecte

Rondom de Tafel

Zingen: NLB 385

Delen van brood en wijn

Slotlied: NLB 982: 1, 2, 3

Zegen

1^e collecte: Anak/Anak

De stichting Anak/Anak wil het leven van de kinderen in Oost-Lombok verbeteren: door het bouwen van huizen en scholen, door de gezondheidszorg te verbeteren. Maar ook de zelfredzaamheid vergroten, door training en het opzetten van kleine bedrijven. Vanwege de kleinschaligheid en goede samenwerking komen de donaties daar terecht waar ze nodig zijn nl.: bij de kinderen van Oost-Lombok en hun families.

Foto's 12½-jarig jubileum dominee Betty

Afgelopen zondagochtend, tijdens de koffie in De Schakel, is een PowerPoint met foto's van dominee Betty getoond. Foto's van haar bevestiging, 12½ jaar geleden, tot nu. Door middel van onderstaande link kunt u deze presentatie bekijken.

[Betty Gras 12,5 jaar predikant](#)

Koralen uit de Mattheus Passion

Woensdag, 26 maart j.l., is een enthousiaste groep mensen begonnen met het instuderen van 6 koralen van de Mattheus Passion. Die koralen worden gezongen tijdens de dienst op Goede Vrijdag. Wat fijn dat er zoveel mensen hebben gereageerd op de oproep om mee te zingen! Daarnaast was er ook een blokfluitkwartet aanwezig voor de instrumentale ondersteuning van dit projectkoor. Jacqueline Schroten, de bevoegde dirigent, was tevreden over deze 1e repetitie! Het begin is er en krijgt een vervolg...



Kosters

In de week van 31 maart t/m 6 april a.s. (week 14) zijn Teunie en Herman Helsloot de dienstdoende kosters.
telefoonnummer: 0528-373446.
Teunie nr: 06 103 725 84
Herman nr: 06 120 44 364
Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 24 92 38 44.

Telefoonnummers

Predikant

ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10

Kerkelijk werker

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99

Scriba

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website:

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie de website:

www.deontmoetingskerk.nl

Facebook